

Wie liegt die Stadt so wüst

14 en 15 mei 2022 | Haarlem & Amsterdam

KAMERKOOR VOCOZA
o.l.v. ROBERT VAN DER VINNE

Zaterdag 14 mei '22

20.15 uur

Groenmarktkerk

Nieuwe Groenmarkt 12

HAARLEM

Zondag 15 mei '22

15.15 uur

Waalse Kerk

Walenpleintje 159

AMSTERDAM



*Hoe eenzaam ligt de stad, die eens vol mensen was. Rotterdam, Dresden, Hiroshima, Grozni, Aleppo, Sanaa, Marioepol... De moedwillige vernietiging van steden en stedelingen is van alle tijden. De profeet Jeremia schreef rond 600 voor Christus al een boekwerk vol klaagliederen, om de stad Jeruzalem te waarschuwen. 'Jeruzalem, keer terug tot de Heer uw God.' Er werd niet naar hem geluisterd, en Jeruzalem werd verwoest door de Babyloniërs. En ook nu is er weer genoeg reden voor ten hemel schreiende jammerklachten. En voor actie. Om wat waardevol is te beschermen. Kamerkoor Vocoza verweeft de jammerklachten van alle tijden met de vreugde over schoonheid die soms verborgen ligt in een ommuurde tuin. Onder leiding van **onze nieuwe dirigent Robert van der Vinne** brengen we vocale muziek (afgewisseld met gedichten van Judith Herzberg) uit de Gregoriaanse traditie en de Renaissance (Carlo Gesualdo, Alonso Lobo, Tomas de Victoria, Heinrich Schütz), via de 20e eeuw (Rudolf Mauersberger, Francis Poulenc, Jean-Daniel Lesur), tot de 21e eeuwse muziek van Ola Gjeilo. *Mooi ben je, mijn liefste. Aangenaam en prachtig als Jeruzalem.* vocoza.nl/stadt*

Entree in Amsterdam: € 18,00 (vol tarief);

€ 15,00. **Voorverkoop Amsterdam** via

www.klassiekemuziek.nl/e/15147 **Entree**

in Haarlem: € 15,00 of € 12,50 (jongeren

tot 26 jaar, CJP, Stadspas (groene stip) en

HaarlemPas). **Voorverkoopkorting Haarlem**

€ 1,50 via vocoza.nl. Zaal en kassa gaan een

half uur voor aanvang open.

Kamerkoor Vocoza

Potgieterstraat 59-III

1053 XT Amsterdam

info@vocoza.nl